



HET GULDJE

GILDE SINT SEBASTIAAN & BARBARA MOERGESTEL

DE NIEUWJAARSWENS

EEN TERUGBLIK

Beste Gildebroeders en Gildezusters, we staan weer voor een nieuw Gildejaar. Ik mag tevreden terugblikken op het afgelopen jaar. We hadden een drukbezochte nieuwjaar receptie en een gezellige statiedag in 2016. We mochten ook weer een nieuwe gildebroeder installeren, Marinus Wolfs en hebben weer een gildebroeder mogen instemmen: Bart van Dartel. We komen op de gildedagen en de officiële momenten netjes voor de dag en de nieuwe shirts met logo zijn een succes.

We mochten onze nieuwe koning Adrie Burgers installeren met daaropvolgend een geweldig koningsfeest.

Helaas kon onze oud-koning vanwege



omstandigheden zijn titel niet verdedigen. Ook het schieten van de koningin van de dag was zeer geslaagd met Arna, de echtgenote van onze keizer, als dag-koningin. De worstenbrood actie was weer een enorm succes. Er komt met een geringe moeite een behoorlijk bedrag in de kas. Kortom een tevreden Hoofdman en ik hoop dat we 2017 op dezelfde manier mogen voortzetten. Ik wens alle Gildebroeders en gildezusters een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. De Hoofdman.



Voor wie geïnteresseerd is in de uitzendverhalen van Gert. Er zijn drie weblogs geschreven. De eerste vind je via onderstaande link de andere links staan bij de het eerste artikel: <https://www.defensie.nl/onderwerpen/missies-in-buitenland/inhoud/weblog/2016/fse-mirage-klein-maar-dapper>

STATIEDAG 2017

VIJF JUBILARISSEN EN EEN NIEUWE GILDEBROEDER.

Tijdens onze de jaarlijkse statiedag had onze hoofdman Jan van Rooij de eer om vijf jubilarissen te huldigen en een nieuwe gildebroeder te installeren.

De statiedag van het gilde viel dit jaar op 21 januari. Het gilde verzamelt zich in café Het Centrum en haalt met slaande trom en wapperend vaandel de keizer en koning op. De optocht verloopt verder richting Park Stanislaus. Het gilde is ook weer dit jaar te gast in het zorgcentrum. De gildebroeders en -zusters gaan direct bij binnenkomst naar de kapel. Waar de pastor al staat te wachten. Precies op tijd, volgens de norm van het gilde. De pastor heet het gilde en de gasten welkom. De wethouder Peter Smits en het hoofdbestuur van de kring Kwartier van Oirschot hebben zich aangesloten. "Lekker warm hier" zegt de pastor, dat is toch wel een verschil met de kerk". Direct na afloop van de Heilige Mis neemt de hoofdman het woord. "Kom maar eens naar voren Bart" verzoekt hij. Bart van Dartel heeft zijn adspirantjaar afgesloten en is in de vergadering ingestemd tot gildebroeder. Bart neemt fier plaats voor het altaar en de hoofdman begint met de installatie. Op de vraag op Bart trouw belooft aan de kerk, overheid en gilde volgt een volmondig: Ja. Hij is nu echt toegetreden in de functie van vendelier.



Het gilde neemt nog even een koffiemoment met de bewoners en vervolgt haar weg richting gildehuis.

"Zo" zegt de hoofdman "na de lunch is het tijd voor de jubilarissen. Dit jaar zijn er vijf jubilarissen in het gilde. Laten we beginnen met de drie vijftigjarige". De eerste die de hoofdman bij zich roept is Bart de Laat. Bart is vanaf zijn toetreding tamboer bij het gilde. Dit heeft hij via een spoedcursus van de hoofdman geleerd. Als er werk aan de winkel is staat Bart altijd klaar. De volgende is

Willeke wolfs. Willeke staat niet graag op de voorgrond, maar steek altijd zijn handen uit de mouwen als er iets moet worden opgebouwd. Deze keer staat hij wel vooraan en dat hoort ook zo, als je vijftig jaar bij het gilde

COLUMN ERE-HOOFDMAN

Beste Gildebroeders en Gildezusters er is weer een jaar voorbijgevlogen. Ja het gaat snel. We begonnen met een leuke Nieuwjaarsreceptie, maar toen kwam de Statiedag, We moesten helemaal naar Berkel Enschoot voor een dansles. Dansles ja we gingen line dansen ja het moet niet gekker worden? Ik heb het een en ander van afstand bekeken en tot de conclusie gekomen dat hiervoor niet iedereen in de wieg is gelegd. Ik was al blij dat er geen blessures of erger nog botbreuken aan te pas kwamen. Mogelijk zet Paul komende Statiedag wat passende muziek op dan kunnen we testen of er nog iets van de cursus is blijven hangen. Ja, Gildebroeders ook de samenwerking met de ander Gilden in ons dorp gaat steeds beter, ja we doen zelfs aan car pooling met de andere Gilden met de bus naar een gildedag en dat is eigenlijk wel prima, ware het niet dat een paar zeer zorgzame Gilde zusters bang waren dat er enkele Gildebroeders niet in de bus zaten. En helaas de dames miste zelf de bus. Och ja een paar daagjes wel beeld maar geen geluid maar het is toch allemaal weer goed gekomen. Verder heb ik dit jaar geen bijzonderheden of rariteiten waargenomen. Ik zeg maar voor 2017de beste wensen en maak er maak er weer een gezellig jaar van gegroet uw columnist.

Met Gildegroet de Ere Hoofdman

bent. Als laatste is er Piet van de Loo. Piet is, net als Willeke, zoon van een oud gildebroeder. Naar huis gaan is niet het eerste waar Piet aan denkt als hij bij het gilde is. Piet is erg actief met het begeleiden van de jeugd en schiet zelf graag een pijltje. Als actieve gildebroeder kan je Piet altijd bellen, want Piet is altijd bereid om te helpen.

Dit jaar had het gilde niet alleen drie vijftigjarige jubilarissen, maar ook twee veertigjarige. De hoofdman Jan van Rooij kijkt trots naar de jubilarissen. "Gert" opent

de hoofdman “je komt uit een echte gildefamilie”. De koningsdeken Gert van Elderen is afstammeling van de beroemde oud keizer Jantje van Elderen, maar ook zijn vader en zoon zijn bij het gilde. Gert is ooit begonnen als vendelier en schrijver, beheert nu met zijn vader het archief, schrijft voor de media en vluchtschrift “Het Guldje” en is kringredacteur. Als er iets moet worden georganiseerd of geholpen, dan staat hij voorop. Tijdens vergaderingen schroomt hij een discussie niet, wat volgens de hoofdman de zaak levendig houdt. Gert schoot zich in 2012 tot koning, maar kon als gevolg van een uitzending in 2016 zijn titel niet verdedigen. Dan is er Jan Timmermans. De hoofdman merkt op dat Jan wel de meeste uren maakt als het gilde uittrekt. Jan was jaren de kastelein van het gilde en staat klaar als er iets moet worden geregeld. Het gilde



maakt al jaren gebruik van de schietbaan en het terrein wat in bezit is van Jan. In 2008 schoot Jan zich tot koning van het gilde. Met zijn humor vermaakt hij altijd het gilde. De dag verloopt met gezelligheid en in een gebroederlijke sfeer tot de kleine uurtjes.

OP DE KOFFIE BIJ...

FRANS EN SJANNIE ROOIJAKKERS



Het is alweer een tijdje geleden dat we een bezoek brachten bij een van onze gildebroeders. Deze keer kloppen we aan bij Frans Rooijackers, wonende tegenover de oude pastorie nabij het kerkhof. We krijgen een gastvrij onthaal. Het is Sjannie die zorgt dat we ons direct thuis voelen, zij overlaadt ons met een heleboel lekkers.

Zij is volgens haar zeggen niet een echte gildevrouw. Zij komt uit Tilburg waar men weinig of niets hoorde over het gildeleven. Ze staat wel volledig achter Frans en is wel altijd in de buurt als het gilde acte de préséance geeft.

Ze vraagt zich af of het een oplossing zou zijn, dat enkele gildebroeders de taak op zich zouden nemen om het een en ander in goede banen te leiden. Daarbij denkt ze vooral aan de eucharistievieringen en dergelijke. ‘Jullie hebben een goede naam in het dorp’ geeft Sjannie aan, “alles is goed geregeld, de gilde ziet er netjes uit en gedraagt zich voorbeeldig. Deze naam moeten jullie behouden.”

De familie Rooijackers komt oorspronkelijk uit Best, de grootvader van Frans was klompenmaker en kreeg al direct de bijnaam “De Klomp”, wat voor sommige mensen wat verwarrend was. Dit omdat men dacht dat “De Klomp” een familienaam was.

Janus, de vader van Frans woont even in Biest Houtakker en trouwt met Pieta de Lepper uit Hilvarenbeek. Zij vestigen zich in Moergestel en kopen daar een boerderij

op de Heiligenboom. Dit zal rond 1940 geweest zijn. Vele van ons kennen Janus als de meelhandelaar, die op zijn transportfiets de boeren afgaat. Janus klopt al snel aan bij het Gilde, als hij sterft is hij ongeveer 60 jaar lid geweest van Gilde Sint Sebastiaan en Barbara.

Als we een jaartje geleden met ons gilde en enkele hoogwaardigheidsbekleders het naar hem genoemde straatnaambord gaan onthullen, komen we erachter wat voor grootgildebrouder hij is geweest. Als verzetsstrijder heeft hij vele piloten, Joden en andere vluchtelingen geholpen om weg te komen uit dit oorlogsgebied. Vele jonge soldaten heeft hij uit handen van de Duitsers weten te houden.

Hoe lang Frans bij het gilde is? “Zeker 40 jaar” zegt hij. Je kunt dat nooit met zekerheid zeggen, het was vroeger de gewoonte dat zonen en dochters al vroeg ingelijfd werden bij het Gilde. Dit om het Gilde groter en mooier te maken als ze eropuit trokken. Voorbeelden daarvan zijn

tamboers, vendeliers, bruidjes, patroonheiligen enzovoorts.

Frans moest al vroeg leren vendelen bij Koos van de Wouw, dit samen met Kees Goris en Kees van de Wouw. Zelf is hij nadien nog, circa zes jaar, vendelier geweest. Tevens is Frans enkele jaren Foerier geweest.

Hij denkt nog graag terug aan vroeger, de gildefeesten in de buurt. Als ze er met de burens, gildebrouders van Spaninks, eropuit trokken om zich te vermaken op het gildeterrein.

Ook Frans maakt zich zorgen over de toekomst van het gilde. Onder andere de accommodatie en Nieuwe gildebrouders.

“Het kan best zijn” zegt hij “dat we in de toekomst te maken krijgen met andersdenkende met andere zeden en gewoonten. Maar als we hen goed begeleiden en ze houden zich aan onze wetten en statuten kan dit best goedkomen.”

Agenda 2017

Februari	Dinsdag	21	Verbroedering Alphen	20:00	Alphen
Maart	Woensdag	8	Overheidsvergadering	20:30	Gildehuis
	Maandag	27	Ledenvergadering	20:30	Gildehuis
April		17	Opening boom	11:00	Gildehuis
		18	Regio wip vergadering	20:00	Raamsdonk
Mei	Donderdag	4	Dodenherdenking	18:30	Oisterwijk
	Zondag	7	Jaarmarkt	08:00	Moergestel
	Zondag	21	Vrijgildefeest	12:00	Oirschot
Juni	Woensdag	6	Overheidsvergadering	20:30	Gildehuis
	Maandag	19	Ledenvergadering	20:30	Gildehuis
	Woensdag	21	Vijf gilden verschiëting	20:00	Gildehuis
	Zondag	25	Regio wip verschiëting	12:00	Raamsdonk
Juli	Maandag	3	Koningschiëten Sint Catharina	09:00	Moergestel
	Woensdag	19	Onderlinge verschiëting Moergestel - Diëssen	19:00	Gildehuis
Augustus	Dinsdag	15	Mariaviering	18.30	Sportthal Stokeind
	Zaterdag	26	Verbroedering Diëssen	18:00	Sportpark Haghorst
September	Zondag	3	Landjuweel Groot Gaesbeeker Gilde	08:00	Soest
	Woensdag	27	Sluiting boom	19:00	Gildehuis
Oktober	Woensdag	25	Overheidsvergadering	20:30	Gildehuis
November	Maandag	13	Ledenvergadering	20:30	Gildehuis
December	Woensdag	27	Kerstballenverschiëting	20:00	Gildehuis