



# HET GULDJE

## GILDE ST. SEBASTIAAN & BARBARA

### GEZAMENLIJK NAAR DE BARONIE

**Wanneer we buiten onze kring naar een gildedag gaan, dan hebben we het gebruik om een bus te regelen. Nu bleek dat beide zuster-gilden uit ons dorp naar hetzelfde kringgilde van de kring Baronie en Markizaat wilden. En zo geschiede dat we gezamenlijk als drie Moergestelse gilden vertrokken.**

Onze hoofdman is dan de persoon om het vervoer te regelen, immers was hij vroeger altijd de chauffeur en heeft hij nog wel wat lijntjes lopen voor een bus. Op zondagmorgen 13 september verzamelden de gildebroeders en –zusters zich op het Sint Jansplein. Elk gilde overlegt onderling en dan komt de altijd bekende vraag: “Is de bus geregeld?”. Onze hoofdman komt met een simpel en eenvoudig antwoord: “Ja”. Dan kijken de gildebroeders om zich heen. “Ik zie niks”, mompelt een gildebroeder van een ander gilde. Wij trekken onze schouders op en weten dat het wel goed gaat komen. De twee bussen arriveren en de gildebroeders stappen gemoedelijk in. Wat gemixt door elkaar, maar niet te veel. Onze hoofdman, keizer en koning stappen ook in de bus. “Hé!”, roep iemand, “moesten jullie niet eerder weg?”. We zijn sociaal en sluiten ons deze keer bij het vertrek aan bij onze gildebroeders. Of is het gewoon uit het oogpunt van gemak,

want terugrijden vanuit Leur is best een gedoe. We komen aan in Leur bij het Sint Hubertus gilde. De mis is nog volop bezig in de tent. De gildebroeders gaan op het terras zitten en onvoorstelbaar maar waar, aan de koffie. Er zijn ook hongerige gildebroeders en deze staan al bij de frietkraam. Het terrein is zeer compact. Het organiserende gilde heeft voor een nieuwe opzet gekozen. Hetgeen ook noodzaak



was, omdat ze minder dan een jaar hadden om de dag te organiseren. Het speerpunt is om de tijdsplanning te halen. Om zes uur zal de prijsuitreiking zijn. We stellen ons dan ook al om half twaalf op voor de optocht. Die daadwerkelijk ook snel vertrekt en om halfeen klaar is. De opmars volgt, gevolgd door een aantal toespraken en om één uur beginnen de wedstrijden. De genodigden genieten van de erewijn en boterhammen uit het vuistje. Geen koffietafel, maar zeker niet ongezellig. De keizer en koning gaan met het geweer deelnemen aan de verschiëting voor het keizers- en koningskruis. Onze handboogschutters gaan de strijd aan op de wip en 25 doelen. Aan het einde van de middag verzamelen we ons in de tent. En warempel om zes uur start de prijsuitreiking. Zoals afgesproken staan de bussen om zeven uur klaar om ons terug te brengen naar Moergestel. Aan de geluiden kan je horen dat iedereen tevreden is. Mooi op tijd in Moergestel aangekomen nuttigen we nog een biertje bij onze gildebroeder Bart Wolfs.



# DE REUZENOPTOCHT

Hoe zat het nou precies? Als we teruggaan in de geschiedenis waren er twee soorten reuzenoptochten. Eén met levende reuzen en één met poppen. Het was in al in 1323 dat in Holland een Zeeuwse reuzin optrad.

Dit was gebruikelijk op de kermis. Want de kermis was het grote volksvermaak. De Zeeuwse reuzin speelde met Hamburgse biertonnen als klosjes garen en nam een balk, die met acht sterken mannen niet op te tillen was, als een zwavelstokje in de lucht. “Maar die poppen dan?”, vragen we ons af. Die hebben een nog verdere historie en soms ter herinnering aan “echte” reuzen. Wat nu het bijzondere in de geschiedenis is, is dat de gilden en schutterijen optrokken met de reuzen. Zij hadden de taak of het gebruik om de reuzen op te halen voor de kermis. Dan ging het gilde met de reuzen de stad rond; de muziek voorop, de tamboers slaan de trom en de vaandrig zwaait het vaandel.



De reuzen volgen en dansen hun pasjes. Met wat pauzes ging men dan verder in een optocht. Als men dan klaar was met de optocht, konden de reuzen en reuzenpoppen naar hun slaappleats. De gilden gingen dan terug naar het gildehuis om na te praten en menig biertje te drinken.



Met dit verhaal was onze bijdrage aan de afgelopen reuzenoptocht eigenlijk precies volgens de juiste traditie. Met een toch wel goede deelname aan de reuzenoptocht kunnen we tevreden zijn. De traditie was zelfs, misschien onbewust, in perfectie. Voorafgaand aan het starten van de optocht bewezen de koning en koningsdeken hun creativiteit. De koning komt aan en gaat meteen consumptiebonnen halen. “Doe er maar een stuk of dertig, want we zijn altijd met velen” zegt de koning tegen de organisator. De organisator kijkt hem verbaasd aan. “Sebastiaan is al geweest” antwoordt hij. “Nee hoor, ik ben hier niet geweest” zegt de koning en Sebastiaan komt uit Oisterwijk. Wij zijn Sebastiaan en Barbara”. Waarop de koning de dertig bonnen in ontvangst neemt. Teruggekomen deelt de koning mede dat het geregeld is. Dan antwoordt de koningsdeken “ik heb het ook geregeld en heb twintig bonnen....”. De gildebroeders lachen en we vertrekken vooraan in de optocht. Bij het eindpunt aangekomen wordt de taak uitgevoerd om de bonnen te verzilveren. Na een tijdje vervolgen de



gildebroeders hun weg naar de “herberg” en drinken voldaan en volgens traditie menig biertje. Onderweg naar huis blijkt de weg toch erg ver te zijn en nemen ze een pauze in de volgende herberg. Daar worden de gildebroeders voorzien van bitterballen. Geen eeuwenoude traditie, maar een welkome nieuwe toegevoegde traditie.

## VERBROEDERING KLEINE KRING

Omdat er wat organisatorische problemen waren is er overleg geweest tussen het Tilburgse en Hilvarenbeekse gilde. Gilde Sint Sebastiaan heeft haar schietbaan beschikbaar gesteld en onze handboogschutters verzamelden zich op 3 oktober voor de wedstrijd. Helaas waren er maar weinig schutters van ons gilde aanwezig, maar gelukkig voldoende om aan het viertal te kunnen deelnemen. Na de eerste ronde deelt de wedstrijdleiding de schutters in op sterkte.



Dat is altijd leuk, want zo schiet je tegen een gelijkwaardige tegenstander en kan ook de minder sterke schutter een eerste prijs winnen. Alhoewel iedereen dezelfde prijs krijgt, toch is het leuk als je als eerste van je groep naar voren mag. Onze hoofdman begon zeer sterk aan de eerste serie en stevenden af op het kampioenschap. Het mocht echter niet baten. Een klein foutje kan je je niet permitteren tussen de betere schutters. Het was Ad Timmermans die uiteindelijk won en het Onze Lieve Vrouwe Broederschap uit Biest-Houtakker die als viertal het beste resultaat behaalde. Het heeft trouwens niet aan onze supporter Bart Trompenaars gelegen. Bart heeft uitermate zijn best gedaan om ons aan te moedigen. Dat hebben we beloofd door hem met de auto naar huis te brengen en Jack Wouters was zo behulpzaam om zijn fiets naar huis te begeleiden.

### COLUMN ERE-HOOFDMAN

Beste allemaal het zomerseizoen zit er weer op en we hebben ons als Gilde afgelopen periode positief in beeld gebracht. We kwamen zowel op Gildedagen als bij andere bijeenkomsten netjes voor de dag en de opmerking van wij zijn op de Gildedagen ten opzichte van de andere Gilden in de minderheid zijn is zeker niet waar. Sinds ik in het Kringbestuur zit en het defilé vanaf de hoofdtribune kan bekijken, vind ik dat wij als Gilde Sint Sebastiaan en Barbara netjes voor de dag komen, hetgeen ook door andere collega Gildebroeders beaamd wordt. Het kan natuurlijk altijd beter en een beetje meer orde tijdens de optochten zal ons nog beter profileren. Ook hebben we een paar jeugdige Gildebroedertjes mogen verwelkomen waar we als Gilde erg blij mee zijn. Dus even wat positief nieuws van uw columnist. Ga zo met z'n allen verder en ik ben trots op jullie. Nog even wat nieuws van het Kringbestuur. Onze Kring voorzitter Bert van der Staak zit in de lappenmand, hij heeft een ontsteking aan de alvleesklier en hij tobt hier al mee vanaf eind juli, en hij is hierdoor al 15 kilo afgevallen. (Hij kan wel een paar kiloatjes missen). Hij is afgelopen week geopereerd en het gaat inmiddels weer wat beter met hem. Wij wensen hem sterkte en hopen dat hij weer snel op de been is.

Met Gildegroet de Ere Hoofdman

## SLUITEN BOOM

Op woensdagavond 30 september hebben we traditioneel de boom gesloten. Het was een strijd in het donker en het was noodzakelijk om de wip een paar keer te laten zakken. De spanning zat er goed in. Zeker toen de koning een volle "klap" gaf met een voltreffer tegen de volgen. Het was daarna Ruud van Esch die de vogel naar beneden haalde en daarmee de Toon Giessen wisselbokaal in ontvangst mocht nemen.

## Agenda 2015

November	maandag	2	Ledenvergadering	20.30	Gildehuis
	woensdag	11	Verschiëting met Alphen	20:00	Gildehuis
December	zondag	27	Kerstballenverschiëting	20:00	Gildehuis

## Voorlopige agenda 2016

Januari	woensdag	6	Nieuwjaarsreceptie	20.30	Gildehuis
	zaterdag	23	Statiedag	8:15	Gildehuis
Maart	woensdag	9	Overheidsvergadering	20.30	Gildehuis
	maandag	21	Ledenvergadering	20.30	Gildehuis
			Voorjaarsvergadering kring	20.00	Oirschot
	maandag	28	Opening van de boom	11.00	Gildehuis
April			Rad van Catharina		Gildehuis
			5 gilden overleg		
Mei	zondag	1	Jaarmarkt		Moergestel
			Regiowipverschiëting		
	woensdag	4	Dodenherdenking	18.00	Oisterwijk
			Gemeente Moergestel schild		
			Schiëten Moergestel - Diessen		t Stokske
	zondag	29	Gilde Kringdag Best		
Juni	woensdag	1	Overheidsvergadering	20.30	Gildehuis
			Kermisvergadering	20.30	
			Schiëten Diessen - Moergestel		Haghorst
	zondag	19	Gilde kringdag Alphen		
			5 gildeverschiëting		
	maandag	13	Ledenvergadering	20.30	Gildehuis
	zaterdag	25	Plaatsen leugenvogel		Gildehuis
Juli	maandag	4	Koningschiëten St. Sebastiaan en Barbara		Moergestel
	zaterdag	9	Koningin van de dag schiëten		Moergestel
Augustus	maandag	15	Mariaviering	18.30	sporthal Stokeind
September			Fietstocht met BBQ		Gildehuis
	woensdag	28	Sluïting boom		Gildehuis
Oktober			Verbroëdering handboog		
			Hoofdlieëndag		Den Bosch
	woensdag	26	Overheidsvergadering		Gildehuis
			Wildverschiëting		Draaiboompje
November	maandag	7	Ledenvergadering		Gildehuis
December			Kerstballenverschiëting		Gildehuis