



HET GULDJE

GILDE ST. SEBASTIAAN & BARBARA

VAN DE WAARNEMEND-HOOFDMAN

De Draad

Beste Gilde Broeders Gildezusters, na overleg met de redactie van Het Guldje hebben we besloten de draad weer op te gaan pakken en het weer met enige regelmaat te laten verschijnen.

Het Guldje is toch een mooi item om een ieder te informeren over het wel en wee van ons Gilde en om jullie op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes en eventuele leuke anekdotes die de revue gepasseerd zijn. We hebben met het Gilde een roerige tijd achter de rug, maar het wordt toch weer eens tijd om met zijn allen het

neusje naar weer voren te steken en gezamenlijk, zoals het een broederschap betaamt, als echte Gildebroeders verder te gaan. We hebben toch een heel mooi Gildejaar gehad en zijn als Gilde, daar waar wij verwacht werden, steeds in grote getale aanwezig geweest, daarvoor in ieder geval mijn dank. Ook de schutters zijn weer fanatiek bezig, zowel op de boom als op den doel worden er behoorlijke prestaties geleverd. Als jullie nog nieuwtjes eventuele schietuitslagen of andere leuke anekdotes foto's of opmerkingen hebben dan deze graag mededelen aan de redactie, zodat zij er weer een leuk magazine van kunnen maken. De redactie is ook niet altijd op de hoogte van alle nieuwtjes en feiten en wij kunnen ze daar met zijn allen zeker bij helpen.

Met vriendelijke groet uw waarnemend Hoofdman.



GILDEMOEDER FIEN VAN ELDEREN-BROKKEN

(IN MEMORIAM)

Op 7 oktober 2014 hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze Gildemoeder Fien van Elderen. Om haar te herinneren is onderstaand het woord van dank en speech van onze Ere-Hoofdman toegevoegd.

Fientje is 83 jaar geleden in 1931¹ geboren in Tilburg.

In 1950 ontmoette jij jouw Jan op de fancy fair op kermisterreintje aan de kloosterdreef wat tegenwoordig Kloosterlaan heet. Je moest toen 's avonds helemaal alleen op de fiets van Moergestel naar Tilburg. Het was toen dat jouw Jan tegen je zei: *“zal ik jou eens naar huis brengen meske want de is in den donkere voor een*



wrouwke alleen ginnen doen”. Zo ben je uiteindelijk in Moergestel terecht gekomen en zo is eigenlijk jullie langdurige relatie begonnen. Direct na jullie huwelijk zijn jullie vertrokken naar Driebergen voor het runnen van een slijterij. Het was ook in Driebergen waar je een verschrikkelijke heimwee had naar het Brabantse. Ook de geboorte van jou beide jongens kon daar geen verandering in brengen. Dus van Driebergen terug naar het ouderlijk huis in Tilburg. In 1967 hebben jullie definitief gevestigd in Moergestel, eerst op het Rootven en toen naar het Vooskerbos waar jullie samen oud zijn geworden. Je was al heel snel ingeburgerd in het Moergestelse, je ging werken bij café den Brouwer, waardoor je al snel in contact kwam met de Voetbalclub Audacia. Met het een komt het ander, je deed allerlei hand en spandiensten, bardiensten en ook daar stond je voor iedereen klaar. Maar als je trouwt met een van Elderen word je onlosmakelijk verbonden met het Gilde. Zodoende kwam jij, via jouw Jan, terecht bij het Gilde St. Sebastiaan en Barbara. Ook hier stond je steeds klaar voor iedereen. Bij alle Gildeactiviteiten was je aanwezig en als er iets moest gebeuren was jij degene die altijd

klaarstond. 15 jaar lang heb je met Jan de bar gedraaid in ons Gildehuis. Of het nou Audacia, de Pierewaaiers of de Guld was, jij was er voor iedereen. Ook ten opzichte van jouw Jan want als je bij het Gilde bent kan het wel eens voorkomen dat je als gildebroeder wat later thuis komt of heel wat later of zelfs de andere dag pas thuiskomt en dan moet je als Gildezuster toch een enorm incasseringsvermogen hebben. Dat je veel op had met het Gilde bleek wel uit het feit dat we met het hele Gilde aanmoesten treden op jullie 50 jarig huwelijksfeest. Ook de jongens van Audacia hadden veel met jou op, dat blijkt wel uit het feit dat het 1^{ste}, het 2^{de} en het 6^{de} elftal afgelopen zondag ² uit eerbetoon met een rouwband hebben gespeeld. Het mooiste moment voor mij met jou in het Gilde was dat ik jou namens alle Giidebroeders de titel van Gildemoeder heb mogen geven, waar jij en ook Jan bijzonder trots op waren. Fientje je hebt je jarenlang zorgen gemaakt over hoe moet het nou verder met onze Jan als ik er niet meer ben, terwijl onze Jan de laatste jaren alleen maar voor jou gezorgd heeft. Dus geen zorgen Fientje met Jan komt het wel goed en het Gilde zal zeker voor Jan zorgen.



¹ 18 juli 1931

² 12 oktober 2014

DE KLEINE KRING EN REGIOWIP VERSCHIETING

Afgelopen jaar 2014 was het weer de beurt aan ons Gilde om de regionale schietactiviteiten te organiseren. Dit dus maal niet alleen de Kleine Kringverschiëting, maar ook de Regiowip.

De Kleine Kringverschiëting.

Als eerste werd op 6 september de Gildeweï in omgetoverd in een volwaardige buiten-schiëbaan.

Alles was met uiterste precisie uitgemeten, afgezet met rood-witte veiligheidlinten gebruikmakende van het ervaren timmermansoog van Jo van Zon en zijn gemaakt afstandsmallen. Onze Keizer voerde nog een laatste inspectie uit en we waren er klaar om de



gasten te ontvangen. Om te voorkomen dat bij een onvoorspelde regenbui iedereen nat zou worden, was de tent van het Gilde St. Joris geleend. Welke gelukkig alleen maar als zonneparaplu dienst heeft gedaan. Na aankomst van de deelnemers volgt altijd een indeling voor de eerste deel van de wedstrijd. De uitslag van die wedstrijd wordt gebruikt voor de indeling van het tweede deel van de wedstrijd. Bij deze tweede wedstrijd worden de schutters ingedeeld



in groepen van gelijkwaardige schutters. Elke schutter kan op deze wijze een eerste groeps prijs behalen. Hoe verder je in een linkerbaan staat, gezien vanaf de schietlijn, des te beter je zou moeten kunnen schieten. Al

zien we wel dat er ook zeer goede resultaten worden behaald in de rechterbaan. Het was een spannende onderlinge strijd waarbij ons Gilde met 12 schutters uitstekend vertegenwoordigd was. We behaalde de

COLUMN ERE-HOOFTMAN

Gilde broeders en Gilde zusters zoals beloofd zou ik jullie zo af en toe op de hoogte houden van de activiteiten van het Kring bestuur. Ik zit alweer bijna twee jaar in het kringbestuur en ik moet jullie mededelen dat het leuk maar ook vooral een interessante bezigheid is. We hebben elke tweede donderdag van de maand in het Vrijthof in Oirschot een vergadering van het Kringbestuur. De te bespreken onderwerpen zijn zeer divers, maar het is toch heel interessant om te constateren dat er nogal wat verschillen zijn bij de gilden in onze Kring en dat het ook daar niet altijd rozengeur en maneschijn is. Er zijn nogal wat conflicten hier en daar en dan wordt er gedacht dat lost het Kringbestuur wel op. Ook ben ik als Kringbestuurder gedelegeerd voor de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Dat wil zeggen ook die vergaderingen bijwonen, en proberen de vaak halsstarrige houding van het federatie bestuur enig zins proberen te versoepelen. Maar gelukkig zijn er drie oudere leden vervangen door drie nieuwe kringvoorzitters die toch wel een betere kijk op bepaalde zaken hebben. Het is niet alleen onderscheidingen uitdelen en het bezoeken van Koning schieten, ook de visitatiebezoeken bij andere Gilden zijn bijzonder interessant zo leer je de andere Gilden beter kennen en kom je er toch wel achter dat andere Gilden in onze Kring geheel andere gebruiken hebben. En ook de Gilden leren hiermee het Kringbestuur beter kennen wat ik als bijzonder positief ervaar, dus kortom daar zijn we nogal wat avonden en dagen mee bezig. Dit is ook de reden waarom ik er niet altijd bij kan zijn op onze schietavonden maar het loont de moeite. Ik houdt jullie op de hoogte. Uw columnist.

3^{de}, de 5^{de} en de 8^{ste} plaats met de viertallen en Frank Derksen werd eerste in zijn groep.

De Regiowip verschiëting.

Veertien dagen later op 28 september werd het Gildeterrein ingedeeld voor de Regiowip verschiëting. Daarbij werd uiteraard gebruikt

gemaakt van de reeds aanwezige schutbomen in de gildewei. Toch moest er even een timmermansoog aan te pas komen. Onze ervaren Gildebroeders waren ervan overtuigd dat het uiteinde van één van de bomen duidelijk krom was. Overleg dus en wel op z'n Guld's: Acht Gildebroeders ... 16 meningen. De boom ging omlaag en men bedacht: *hoe nu de kromming eruit?* Juist, weer 16 meningen. Eerste maar



eens proberen: wat hangen en trekken... duwen en weer trekken. Boom omhoog:

nee nog krom. Dus weer omlaag en een gildebroeder gaf even een demo hoe het zou moeten, "Ooo?" "kan het ook nog terug de andere kant op?" werd er gevraagd, "want nu is de kromming inderdaad weg aan deze kant hij zit nu aan de andere kant". Het is uiteindelijk goed gekomen. Alles gereed en de wedstrijdleiding was er klaar voor. De Keizer en de schrijver namen plaats achter de regietafel. en leveren uitstekend werk voor het verloop van de wedstrijd. De schutters

verplaatsen zich van boom naar boom om zo bij elke boom met vijf pijlen het plaatje in de top er af te schieten. Tenminste dat is de bedoeling, echter zijn niet alle schutters in staat om vijftien keer raak te schieten. Ons Gilde neemt deel met negen schutters en halen een tweede plaats met het viertal. Onze Koning zorgt nog voor spanning bij het Koningen der Koningen schieten. De andere Koningen vragen voorzichtig aan hem: "doe je dit vaker?". "Eh, nee ik dacht ik doe ook eens mee" is het antwoord. Helaas komt hij één raak schot te kort om te winnen, maar genoeg om de andere Koningen te laten zweten. Ondertussen staat onze Schat-bewaarder volop hamburgers te bakken om de te zorgen voor een aanvulling van de Gildekas.

Ook tijdens de Regiowip-verschieting was het uitstekend



weer en daarbij de uitstekende organisatie kunnen we trots zijn op waar we voorstaan. De gastgilden vertrokken buitengewoon tevreden naar huis.

JEU DE BOULES, JE MOET HET ECHT EENS GEPROBEERD HEBBEN.



En dan kan. Vanaf volgend voorjaar namelijk willen wij op zondagmorgen een ieder in de gelegenheid stellen het spel eens te proberen.

Dat gaan we dan doen op het open veld naast ons Gildehuis.

De banen liggen daar dan klaar, en we hebben wat materiaal om het uit te proberen. U hoeft dus niet direct iets aan te gaan schaffen. We hebben dan ook voor een ieder die mee gaat doen de spelregels uitgewerkt.

Wél willen we graag weten wie er gaat meedoen, dus laat dat s.v.p. even weten. Diegene die zich opgeeft kunnen wij dan tijdig van alle informatie voorzien.

Bel even naar Jules Degreef 013 5211808 of mail me even

julesdegreef@ziggo.nl

We gaan er echt een gezellig geheel van maken.