



HET GULDJE

GILDE ST. SEBASTIAAN & BARBARA

KONINGSSCHIETEN 2012

In twee delen

(Deel 1 GE) We schrijven Maandag 2 juli 2012, Kermismaandag om precies te zijn. Geen Gildebroeder of -zuster uitgezonderd, ze weten dat dit een bijzondere dag is. Niet elk jaar, maar om de vier jaar. Zoals deze Kermismaandag. Ons Gilde hield haar laatste Koningsschieten in 2008, waarbij Jan Timmermans iedereen verraste. Met één gulden schot en Jan's enige schot werd hij koning. Jan wilde graag het koningschap voortzetten, maar lukte dat ook?

“Zenuwen?”, vraagt een Gildebroeder. “Nee hoor” is het antwoord, maar je ziet in zijn ogen dat er spanning is. Tradities nemen hun vorm en de Gildebroeders en -zusters verzamelen zich in het Gildehuis. Eerst maar de koning en keizer uithalen. “Nou wat denkt te gij?”, wordt er gemompeld. “Hij heeft stiekem geoefend, denk ik”. Er is veel concurrentie, een aantal Gildebroeders is al weken in de weer om te oefenen. Terug in het Gildehuis wordt het ontbijt aangeboden en aansluitend maakt het Gilde zich op voor de tocht naar het centrum van Moergestel. Daar aangekomen eerst maar op de koffie bij onze Gildebroeder Bart Wolfs in het Centrum. Sommige Gildebroeders bestrijden de zenuwen met wat gerstenat. “Koffie? Die hebben we al genoeg gehad”, is het antwoord.

(Deel 2, Jules de Greef)

En dan vertrekken we in vol ornaat naar de kerk op het St. Jansplein, waar we ons gaan treffen met de leden van de andere Moergestelse Gilden.

In de kerk nemen we onze plaatsen in en wonen een liturgieviering bij, waarbij pastor Theo ter Wierik laat blijken veel met de plaatselijke Gilden op te hebben. Hij haalt de saamhorigheid en de vriendschap aan en spreekt daarbij de hoop uit dat deze nog jaren zal blijven bestaan. Na afloop van de viering snel naar café Het Centrum, waar bij een kopje koffie, maar vaker een biertje, even wordt bijgekleetst.

En dan, vooraf gegaan door onze tamboers en gadeslagen door talloze dorpelingen terug naar ons clubhuis, het Stokske waar zo dadelijk het Koningsschieten zal gaan plaatsvinden. Dit zal gaan

gebeuren bij stralend zonnig weer. Missers kunnen dus niet aan regen of sterke wind geweten worden.

Allereerst wordt er weer zoals gebruikelijk geschoten door onze pastor en door onze burgemeester Hans Jansen. Het ging de beide heren vorig jaar heel wat beter af dan deze keer. Theo ter Wierik presteerde het om drie te keer te missen en Hans Jansen kon ternauwernood een keer de vogelstaart enigszins beroeren. Maar geen nood, de huidige koning Jan Timmermans zou wel laten zien hoe het wél moest. Ook drie keer schieten dus en..... misschien raad U het al (of heeft U het meegemaakt)...ook drie keer mis.



En dan gaat het eindelijk beginnen. Het colbert gaat uit en een aantal van onze Gildebroeders neemt plaats onder de boom. Ook nu gaan veel pijlen naast, maar ook blijkt dat Jo van Zon zijn werk goed heeft gedaan. Als de pijlen de vogel gaan raken komt hij niet direct naar beneden, maar blijft hij voorlopig

keurig op zijn plaats. Héél langzaam komt er echter beweging in het doel, stukje staart weg, vleugeltje eraf en kenners weten al te vertellen dat er wat speling tussen mast en vogel. Het geluid bij het raken wordt namelijk langzaam anders. Ik heb het niet gehoord, maar ongetwijfeld zal het waar zijn.



En dan.....plotseling is het moment daar. Het is de pijl van **Gert van Elderen** die het genadeschot geeft.

WE HEBBEN EEN NIEUWE KONING!!

Een luid applaus komt uit de rijen van de talloze toeschouwers die op het geheel zijn afgekomen en

felicitaties komen van iedereen en niemand.

Vervolgens terug naar het clubhuis, luisteren naar live muziek en genieten van een goed glas bier. En wat doe je dan verder? Napraten in een heel gezellig samenzijn. Het heeft nog wel een paar uurtjes geduurd, en het heeft de band verstevigd met leden van de andere Gilden, en zelfs met een aantal toeschouwers.

Iets wat we in ere moeten houden.



OP DE KOFFIE BIJ... WIL WOLFS

Ditmaal nemen we jullie “in onze koffie bij” mee naar een gildefamilie bij uitstek; de familie Wolfs.

Als we het erf van de ouderlijke woning oprijden, gelegen aan de kruising tussen de Schoolstraat en de A58, worden we welkom geheten door Jan. Deze Gildebroeder van Sint Joris (en al heel lang zegt Jan) begeleidt ons naar de schutsboom achter het huis, waar Wil aan het oefenen is op het hele kleine plaatje van de kruisboog. “Gisteren waren hier schutters van Sebastiaan”, zegt Jan. “Niet dat zij niet welkom zijn, maar jullie moeten toch altijd gebruik kunnen maken van je eigen schutsboom als je daar zin in hebt? Iets om over na te denken...”. We laten Jan nog maar even aan het woord. “Je zult in de toekomst van goede huize moeten komen om onze Wil te kunnen verslaan”, zegt hij. “Wil heeft de smaak te pakken en is elke dag onder de schutsboom te vinden. Ik heb speciaal mijn koeien verkocht, zodat deze niet meer in de weg staan”. We krijgen daarop meteen een lesje van Jan over koeien: “Een vaars, een koe, een pink, een kalf en een klamtrekker”, zegt hij. Dat laatste weten we niet wat dat is.

Op de vraag aan Wil hoe hij bij het Gilde is gekomen vertelt hij: “Als Jack Akkermans (in de familie gekomen door zijn huwelijk met Ria Wolfs) meedoet aan het koningsschieten in 1992, gaan Wil en Piet van de Loo daar een kijkje nemen. Als Jack zich dan ook nog eens tot koning van het gilde schiet, besluiten zij samen lid te worden van Sebastiaan en Barbara”.

“Ik had wel eerder bij een Gilde gewild”, zegt Wil, “maar dat was helaas niet mogelijk. Onze Jan was namelijk altijd weg als er iets met het Gilde te doen was en er moest altijd iemand op de boerderij zijn”. Het wordt anders als er zich een tijdje later hulp aanbiedt op de boerderij. Wil gaat



AAN DE BAR

Het is wel druk met geven van schietlessen. “Joa, als ik da zo zie hebbe we wel 10 trainers.....”

vervolgens op zoek naar een Gilde en kiest zoals gezegd voor Gilde St. Sebastiaan en Barbara, later gevolgd door zijn broers Ad en Harrie.



Wil is best tevreden hoe het in het gilde reilt en zeilt. “Het is in elke onderneming wel eens iets”, zegt hij. “Het Gilde moet wel een Gilde blijven. De oude stijl is goed, maar een beetje

vernieuwing mag wel. Maar als er iets aan de statuten wordt veranderd, moeten alle leden het daar wel mee eens zijn”.

Hetzelfde als de meester waar wij op bezoek zijn geweest, is Wil ook erg te spreken over de woensdagavond. “Deze avond”, zegt hij, “is erg geschikt voor de bevordering van het broederschap, welke bij ons zo hoog in het vaandel staat. Het systeem van je eigen drinken betalen en zonder het gedoe van rondjes geven, zal zeker zijn vruchten af gaan werpen. Voornamelijk voor de jonge aanwas”.

Huub & Ruud

KONINGINVERSCHETING (7 juli 2012)

Met een stralende zon startte de dag voor de Koninginverschieting. Na de overdracht van het vaandel, trommels, koningszilver, hoeden en sjerpen, vertrekken de Gildezusters naar het huis van de Koning.



De ene met de fiets, de andere met de auto, maar allemaal met veel plezier. Aangekomen bij de partner van de Koning besluiten de Gildezusters om nog

COLUMN ERE-HOOFDMAN

Beste Gildebroeders, hier zijn we weer met wat wetenswaardigheden en anekdotes van en over ons Gilde en haar Gildebroeders.

Tot nog toe moet ik concluderen dat er bij de broederschap geen buitensporigheden zijn geconstateerd. De pisbak bij St. Joris staat er nog en de gebruikelijke Bacchus praktijken, bijvoorbeeld na afloop van een Gildedag, zijn tot nog toe uitgebleven. Zullen we het dan toch nog ooit leren? Wie weet, maar pas op, het seizoen is nog niet gedaan, het kan allemaal nog gebeuren. Ja, en dan het Koningschieten. Nu de kruitdampen zijn opgetrokken en de nieuwe koning bekend is kunnen we toch weer zoals het een Gilde betaamt verder als een echte broederschap. Bijzonder positief ook is de reactie die ik van diverse Gildebroeders en ook van het Kringbestuur gekregen heb over de manier waarop wij het Koningschieten presenteren en de manier waarop wij dit doen, want dat laat bij vele Gildes nog al eens te wensen over. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij het met ons Guldje nog niet zo slecht doen. We behalen dan wel geen eerste prijzen in de'n optocht, maar onze schutters nemen toch op elke Gildedag de prijzen mee. Ook de woensdagavonden zijn weer goed bezet en het is er weer ouwerwets gezellig. Er is veel nieuw talent onder de nieuwe schutters en misschien kunnen zij onderhand eens een keertje het stokje van ons oudjes overnemen, zodat wij in de schiet-vut kunnen. Wat me ook een goed idee lijkt is om eerst een serie te schieten en daarna de rikkaarten weer eens ter hand te nemen, want dat leverde toch steeds weer gezellige momenten op, of zijn we dat al weer vergeten. Nu we het toch over het rikken hebben zou het misschien wel raadzaam zijn dat de activiteitencommissie wat eerder en wat actiever reclame maakt voor onze rikavond en niet op het laatste moment. Ik denk dat dat minstens vier tafeltjes scheelt. Maar goed, ik stop er nu mee, want ik heb het aantal beschikbare woorden al ruimschoots overtreden.

Met vriendelijke groet Uw columnist.

maar eens een extra rondje te maken door de wijk en de buurtbewoners praten er nog weken over. Na het nuttigen van het ontbijt, koffie en thee gaan ze weer met goede moed terug naar het Gildehuis. Waar de Gildebroeders en –zusters gelijker tijd strijden om

twee geplaatste vogels. De eerste vogel wordt met trots naar beneden gehaald door Jack Wouters. Dan duurt het even, maar ook de tweede vogel begeeft het door een schot van Frans van Esch.

“Drie keer rond de boom”, wordt er geroepen. De tamboer slaat in de maat en geeft het tempo aan. Dan worden de gildeattributen afgegeven en de bogen met instructie aangereikt.

De dames gaan vol in de strijd. Eline, de partner van de Koning, lijkt wel een getrainde schutster. De vogel krijgt rake klappen. Ervaren Gildezuster geven elkaar tips. Langzaam komt de vogel los. Maar helaas vergt het veel conditie van de dames en wordt besloten om de vogel wat lossier te zetten. De Gildebroeders gaan elkaar weleens vertellen hoe dat moet. In een echt Gilde heeft iedereen een mening en weet iedereen hoe het moet. Er is geen kwaad

bloed bij, ze zijn gewoon zo. Eindelijk lukt het om de vogel weer boven te krijgen. Direct gaan de Gildezusters verder.

Pijlen vliegen in het rond en Jo van Zon raakt gewond. Dat mag de pret niet drukken, want het is Ellie van Zon die de vogel naar beneden haalt en zo wordt zij de Koningin van de dag.



Ingezonden stuk (Ruud Hora)

Beste Gildebroeders en -zusters.

In het weekeinde van 25, 26 en 27 januari 2013 organiseert onze Stichting Wielerronde Moergestel/Oisterwijk het NK Veldrijden Jeugd in Moergestel aan de Zandstraat. Dit ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van onze stichting. Een aantal Gildebroeders en -zusters maken deel uit van het bestuur of zijn vaste medewerkers bij de organisatie van de wielervedstrijden. Ook ons Gildehuis is normaal gesproken de thuisbasis als permanence bij het organiseren van het veldrijden in december op het parcours de Heiberg aan de Zandstraat.

Het NK is een landelijk evenement met veel publiciteit, deelnemertjes, supporters en bezoekers. In tegenstelling tot onze jaarlijkse evenementen hebben wij bij de organisatie van dit NK Veldrijden Jeugd veel medewerkers nodig om alles in goede banen te leiden. Wij denken hierbij aan zo'n 50 á 60 medewerkers, gespreid over drie dagen. We hebben medewerkers nodig voor toezicht bij het parkeren, de oversteekplaatsen op parcours, horecawerkzaamheden en allerlei hand- en spandiensten.

Wij doen daarom in eerste instantie een beroep op familie, vrienden en kennissen en zeker ook de Gildebroeders en zusters van ons gilde St. Sebastiaan en Barbara om samen met ons dit voor Moergestel/Oisterwijk unieke wielerevenement tot

een groot succes te maken. Als je ons je wilt helpen op een van deze dagen, gelieve dit door te geven aan één van de bestuursleden en tevens Gildebroeders van onze Guld. Wellicht wil je ook meehelpen aan het opbouwen van het parcours, etc.

Het bestuur van de Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk (Adrie Burgers, Hans Cornelis, Hans de Brouwer, Peter Hoffmans, Teun Kastelijn, Jan van Rooij, Ton Jans en Ruud Hora).

Prijsvraagje: Wie herkent onze Gildebroeder op onderstaande foto? (hint: 12 sept 1954)



AGENDA 2012

November	woensdag	21	Rikken Heukelom
	maandag	26	Ledenvergadering
December	woensdag	19	Rikken Heukelom
	Vrijdag	21	Wildrikken Gildehuis Kerstballen verschieping

AGENDA 2013

Januari	woensdag	2	nieuwjaarsreceptie
	Zaterdag	19	Statiedag en Teeravond