



HET GULDJE

GILDE ST. SEBASTIAAN & BARBARA

VAN DE HOOFDMAN

KONINGSSCHIETEN KERMISMAANDAG 2 JULI 2012

Op Maandag 2 juli is het weer 4 jaarlijks gebruik dat ons Gilde om het Koningschap schiet tijdens de jaarlijkse kermis.

De vragen die steeds meer klinken: “wie wordt de opvolger van onze huidige koning Jan Timmermans? En wie wil er nou koning worden dit jaar? En wie zou er hier het meeste aanspraak op kunnen maken volgens de geleerden?”



Misschien overtreft onze huidige koning wel ieders verwachtingen als hij voor de 2e maal het nodige geluk aan zijn zijde kan krijgen. Daar hij door lichamelijke ongemakken maar zelden zijn kwaliteiten (op het schieten) heeft kunnen laten zien in de afgelopen periode. Zit er weer een grote verrassing in, zoals 4 jaar geleden: een totaal onverwachte Koning. Wie kan het beste zijn



zenuwen in bedwang houden, rustig blijven en het juiste moment afwachten, die dag. Het is allemaal een samenloop van omstandigheden die het lot bepalen wie er die dag misschien wel tot zijn eigen grote verbazing geïnstalleerd wordt als koning van ons Gilde St. Sebastiaan en Barbara. Het meedoen en het ondergaan van het schieten op de vogel is voor

veel gildebreeders en –zusters het ultieme en het is aan te raden aan allen, één keer maar liefst zoveel mogelijk mee te doen met het Koningsschieten. Ook leeft het Koningsschieten buiten het gildewezen, want jaarlijks komen er toch in grote getale mensen kijken naar dit bijzonder gebeuren.

Tot slot wens ik alle deelnemers met het koningsschieten veel succes toe en wie het ook mag worden, hij/zij kan altijd volledig op mijn steun rekenen.

Ik zou zeggen maak er allen een leuke en gezellige dag van, zodat wij en de nieuwe koning dit ons lang mogen heugen.

Met gildegroet,
Adrie Burgers
Hoofdman

OP DE KOFFIE BIJ... GIJS REIJRINK

Geboren in Diessen en inmiddels 37 jaar getrouwd met Helene en lange tijd woonachtig in Moergestel in de Pastoor van de Boogaardstraat.

Als we zijn erf betreden, achterom natuurlijk, wanen we ons in de tuin van Eden. Zijn prachtige tuin is het aankijken meer dan waard. Centraal in de tuin is zijn zwembad gelegen met grote vissen en ergens verdekt opgesteld staat een reusachtige jacuzzi, waar hij juist een half uur in heeft rond gesparteld. Goed voor de bloedsomloop zegt Gijs en je krijgt er een heel ontspannen gevoel bij na gedane arbeid. Hij steekt zijn hand in het water en zegt: 'Je kunt er ook kreeft in garen'!



Gijs is sinds 17 jaar lid van het gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Hij is bij ons gilde gekomen op voorspraak van Wil Wolfs, Piet van de Loo en onze huidige hoofdman Adrie Burgers. Gijs heeft zojuist zijn 40-jarig jubileum gevierd in

het bedrijf wat zijn vader zo'n 50 jaar geleden heeft opgericht. Later (zo'n 40 jaar geleden) heeft zijn broer de zaak overgenomen en is Gijs nu 40 jaar bij hem in dienst.

Gijs werkt nu nog enkele uurtjes per dag, maar wel zien we hem geregeld rondrijden in de auto van de zaak. Hij heeft wel degelijk gildebloed in zijn aderen stromen. Zijn vader en oom waren beide lid van het Sint Joris gilde in Diessen. Verschillende van zijn neven (Willy, Theo, Hendrik en ouderling Anton Reijrink) waren, of zijn nog steeds lid van deze gilde.

Zijn broer Frans was lange tijd een zeer talentvol standaardruiter bij Sint Sebastiaan in Diessen. Een gilde waar velen van ons jaarlijks op de boom gaan schieten. Ouderen onder ons kennen deze standaardruiter nog als een sportief tegenstander van Jan van Elderen (Bart-zoon), welke een van onze beste standaardruiters uit onze gildegeschiedenis is. Het was altijd één van hen die met de hoogste eer ging strijken. Net als verschillende van onze gildebreeders, heeft Gijs een nieuwe heup. Een echt Sebastiaan kwaaltje...

Gijs is altijd present als ons gilde naar buiten treedt. Vooral in de zomer zien we Gijs in ons gildehuis op de woensdagavond. Gijs vindt het heerlijk om hand en spandienst te verrichten binnen ons gilde. Het leiderschap moet anderen maar op zich nemen, maar als er een commissie beschikbaar komt dan mogen ze me altijd bellen. Zijn vrouw Helene is een echte gildevrouw, maar hoe kan dat ook anders met een dusdanige schoonfamilie. Zij is heel erg gastvrij en misschien is dat wel de oorzaak dat deze "op de koffie bij", eindigden in de kleine uurtjes.

Huub & Ruud



AAN DE BAR

De Keizer: als ik mezelf Koning schiet, ben ik dan een Koninklijke Keizer?.....

OPENING BOOM 2^E PAASDAG 2012

De 2e Paasdag is een echte traditie geworden bij de Guld. Paaseitjes zoeken voor de kinderen en de kleinkinderen van de Gildebroeders en -zusters, verschieting voor de jeugd op een lage vogel, en natuurlijk voor de schutters op de wip het openen van het schietseizoen op de boom. Altijd wel een leuke dag. Want daar gaat het echt om, samenkomen en er een leuke dag van maken. Vroeg in de ochtend is de paashaas al bezig de eieren te verstoppen. Als hij nog maar net uit het zicht is komen de eerste kleintjes al het terrein op gerend en de jeugdschutters zijn al even fanatiek. Gedisciplineerd wachten ze op hun beurt, en deze keer hoeft de vogel maar één keer losgezet te worden waarna Daan Nouwens hem eraf schiet.



Dan zijn de grote schutters aan de beurt. Met zijn allen tegelijk eronder, zoals gebruikelijk. Zo'n 12 man kruipen onder de boom. Hier en daar klinkt wat gemopper, vooral als erlangs geschoten wordt. Sommige hebben al wat zwaarder materiaal bij. Zou het een oefening zijn voor de aanstaande kermismaandag? Zeker 3 kwartier word er gezwoegd, en tenslotte is het Gert van Elderen die deze keer zijn naam op de Toon Giessenbokaal mag laten bijschrijven.

JERUZALEM KRUIS¹

(VERZAMELD DOOR TOON LINSCHOTEN)

Velen binnen ons gilde hebben een Jeruzalem kruis op hun revers zitten en ik heb getracht om na te gaan wat dit betekend en stuitte daarbij op vele antwoorden en misschien wel nog meer vragen. Een kruis komt in de heraldiek vaak

¹ Bronnen:Noorderwind-symboliek. Wikipedia: Jeruzalem kruis. Wikipedia: Godfried van Bouillon. Symbolictionary. Symbols.com. Seiyaku: Jerusalem.

COLUMN ERE-HOOFDMAN

Koningschieten bij de Guld ja het gaat er al maanden over en het is toch de feestdag voor ons gilde het is zoiets als "Quartorze julliet" voor de Fransen. Daarom is het ook moeilijk te begrijpen dat er dan toch weer Gildebroeders zijn die in die periode hun vakantie boeken. Maar alleé het zal wel niet anders kunnen. De voorbereiding en vooral de trainingen zijn in volle gang. Ik heb onze huidige Koning dan ook geadviseerd om op de Gildendag in Wintelre al vast afscheid te nemen van zijne collega's want dan gaan de drankjes toch via de grote hoop. Maar onze Koning zegt niks aan de hand ik pak wel wat dope en schiet hem er dan gewoon af. Maar dan komen we op het cruciale punt we zullen na afloop toch een doping controle moeten houden want de laatste vijf Tour de France winnaars zijn ook allemaal geschorst. Er mag best wel een beetje bier in zitten maar Epo en andere straffe middelen worden meedogenloos afgestraft. Dus wees gewaarschuwd. Als ik het zo in de wandelgangen hoor zijn er nog al wat kandidaten voor het Koningschap dus het belooft een heftige strijd te worden. Er zijn zelfs schutters die na het voorbeeld van onze Keizer zwaarder materieel in gaan zetten, meer dan 35 pond en misschien lukt het nog wel een keer om de vogel er met spil en al af te schieten. Maar eraf is eraf en alleen eraf dat telt. Wat me ook nog een beetje zorgen baart is dat er serieuze Koningskandidaten zijn tijdens het schieten van de Koningin van de dag hunne vakantie geboekt hebben, hoe moeten we daar nu weer mee omgaan. Maar kortom we maken er een mooie dag van en we zien wel wie het gaat worden met vr. groet.

Uw columnist

voor, maar een van de bijzondere is toch wel het vijfvoudige kruis zoals wij dragen. Het staat symbool voor het koninkrijk Jeruzalem en voor de kruisvaarders die het veroverden. Het Jeruzalem kruis is dan ook synoniem aan het kruisvaarders kruis. Het was ook het stadswapen van Jeruzalem. Ook is het opgenomen in het wapenschild van de Orde van het Heilige graf. Na de verovering van Jeruzalem stichten de kruisvaarders in 1099 het Koninkrijk Jeruzalem in Palestina. Godfried van Bouillon werd aangewezen als "Koning" van de Kruisvaardersstaat en koos een geel kruis op witte achtergrond om het Koninkrijk mee te symboliseren. Overigens wees Godfried de Koningstitel schijnbaar af, naar verluid noemde hij zichzelf liever Princes of Dux (zijn titel in Loirrairie) en hij is ook ooit

aangeduid als “ Beschermer van het Heilig Graf “. Het koninkrijk Jeruzalem zou bestaan tot 1291.

De Symboliek: er zijn meerdere verklaringen van het symbool te vinden, de kruizen kunnen staan voor verschillend dingen.

- Het bereik van het christendom: het grote kruis staat hierbij voor Jezus Christus, en de vier kleinere voor de vier windrichtingen van de aarde waarin het geloof wordt verspreid en/of voor de vier evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes die verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van het woord van de Messias.
- Jeruzalem als spiritueel centrum van de aarde en de vier windrichtingen.
- De wonden van Jezus Christus. Het grote kruis staat hierbij voor de speer wond in zijn zijde en de kleintjes voor de nagels in zijn handen en voeten.
- De Pentateuch, de 5 boeken van Mozes, of wel de joodse Torah.
- Tot slot wordt het in de moderne tijd heel soms aangeduid als een pelgrims kruis, waarbij het grote kruis zou staan voor de pelgrim en de kleintjes voor de mensen die de pelgrim op zijn tocht ondersteunen en voor hem bidden.

Oorsprong: de oorsprong van het Koninkrijk Jeruzalem is niet geheel duidelijk, maar ligt waarschijnlijk wel bij de kerk. Er wordt gezegd dat het kruis (of een simpelere versie zonder de kleine kruisjes er naast) op de banier stond die paus Urbanus 2e aan de kruisvaarders van de eerste kruistocht (1096-1099) meegaf. Vandaar ook de naam “ Kruisvaarders kruis “ vervolgens zou Godfried van Bouillon de eerste zijn die dit wapen overnam en het misschien ook zelf droeg.

Er is echter ook een eerdere connectie mogelijk met de kerk en/of Godfried van Bouillon. Op een tapijt van Bayeux is namelijk een afbeelding te vinden waarop Graaf Eustace 2e de vader van Godfried, een banier draagt met een wapen dat verdacht veel lijkt op een geel kruis met vier kleinere zwarte kruisjes. Deze zou hij mogelijk hebben gekregen van Paus Alexander 2e (een voorganger van Urbanus 2e) als symbool voor de steun van de kerk voor de invasie

van Engeland.

Heraldisch gezien is het symbool enigszins bijzonder te noemen. Volgens de heraldische leer mag je namelijk nimmer een metaalkleur (zilver/wit en goud/geel) op een metaalkleur gebruiken. Het is immers op een afstand soms best moeilijk om geel op wit of andersom te onderscheiden. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen voor. 1: Het symbool werd ruim voor de invoering van de heraldische regel al gebruikt en is mogelijk een van de redenen waarom de regels werden ingevoerd. 2: Mogelijk was het Jeruzalem kruis van oorsprong niet geel maar rood en is een verkleurde (geoxideerde) versie door latere kunstenaars verkeerd geïnterpreteerd als zijnde goud.

HANDBOOG OP DE WIP TEGEN DIESSEN

Op woensdag 16 mei was de eerste wedstrijd van het buitenseizoen tegen het Gilde Sebastiaan uit Diessen voor wedstrijd handboog op de wip met als inzet het wisselschildje die over 2 wedstrijden wordt verschoten. Voor ons Gilde kwamen deze avond 9 schutters in actie waaronder 4 nieuwelingen, die dan ook voor het eerst handboog op wip gingen schieten. Het Gilde uit Diessen kwam met 16 personen op bezoek om ons te bestrijden. Individueel waren de resultaat nog wel redelijk maar in het afkampen moesten we duidelijk onze meerdere kennen in onze tegenstander n.l. de eindstand werd 14 tegen 23. Dit verschil van 9 punten moesten wij op 2 juni proberen goed te maken.

Op zaterdag 2 juni zijn we op bezoek gegaan bij het gilde in Diessen op het sportterrein van EDN om de gedane achterstand weg te werken. Op deze avond waren we met 11 schutters aanwezig, dat was ook al een vooruitgang te noemen evenals de individuele resultaten voor deze avond. Wederom moesten we in het afkampen met het zestal weer het onderspit delven tegen onze gastheren maar het verschil was nu iets kleiner n.l. 23 tegen 16. De wisselschild is wederom naar het gilde uit Diessen gegaan met de eindstand 30 tegen 46 . Door een grote opkomst van alle beide dagen kunnen we spreken van 2 geslaagde avonden waardoor de thuisblijvers toch iets gemist hebben.

Met vriendelijke gildegroet, Adrie Burgers

AGENDA 2012

Juli	maandag	2	Koningschieten
	zaterdag	7	Koninginverschieting
Augustus	woensdag	15	Mariaviering
	zondag	19	Vrij Gildefeest
September	zaterdag		Fietstocht met BBQ
	zaterdag	15 - 16	Federatie toernooi VTBS
heukelom	woensdag		Sluiting boom
	zondag	30	Gildefeest in België
Oktober	zondag		Verbroedering handboog op doel
	zaterdag		Hoofdlieëndag
	zondag		Wildverschieting
November	maandag	26	Ledenvergadering
December			Kerstballen verschieting